

Geloofd zij Jezus Christus !

DANKBARE HERINNERING AAN

## **Gabriëlle BULTINCK**

**Echtgenote van Alfons DE MOOR.**

Op 4 september 1933 werd zij geboren.  
In geloof en vertrouwen ging ze van ons heen  
op 23 december 1989.

De namis wordt opgedragen in de Ankerkerk  
te Oosterzele op zondag 14 januari 1990 om  
9.00 uur.

Gabriëlle,

Uw patroon, de engel Gabriel, was een bood-  
schapper. Ook Uw leven houdt voor ons een  
boodschap in.

Gij leerde ons dat, ondanks veel tegenspoed,  
diepe beproeving en pijnlijk lijden, het leven  
zin heeft en waard is om geleefd te worden.  
De moed, het geduld en de zelfverloochening,  
waarmee gij, volledig bewust van uw toestand,  
uw laatste levensmaanden hebt doorgebracht  
vervullen ons met ontzag en waardering.

Uw afscheid van deze wereld hebt gij bewust  
en diepgelovig voorbereid.

« Bid, opdat ik zou kunnen dragen wat ik te  
dragen heb. » Wij horen het u nog vragen.  
Zoals de sterke vrouw uit de bijbel leefde  
gij voor uw man en uw kinderen en waart ge  
de spil van het gezin.

Maar uw huis was ook een open huis. Ieder-  
een wist dat men op het einde van de Veld-

straat steeds welkom was. Het was wellicht  
in uw huis en zeker mede door uw inspiratie  
dat de aktie «Ankervrienden» werd gesticht,  
met als doel de restauratie van uw geliefd  
wijkkerkje.

Liefste Fons, ons leven was goed en schoon.  
Ik dank u voor de vele jaren samen en vooral  
voor de voortdurende zorg waarmee gij mij,  
tijdens de laatste maanden hebt omringd.

Liefste kinderen en kleinkinderen, ook u dank  
ik voor uw liefde, uw grote toewijding en  
voor de uitstekende verzorging tijdens mijn  
ziekte.

Wees een steun voor mekaar en voor vader.  
Liefste familieleden en vele goede vrienden,  
uw trouwe bezoeken, uw liefdevolle attenties,  
waren voor mij een voortdurende steun en  
een bron van vreugde.

Dank U.

Het Licht van de Kerstnacht, het Licht dat er  
komt om ieder mens te verlichten, werd voor  
mij, dit jaar, het eeuwige Licht. De vrede,  
waarvan de engelen zongen, werd mijn eeuwi-  
ge vrede.

Opgenomen in dat Licht en in deze vrede blijf  
ik u allen trouw en bid ik voor u.  
Bidt gij ook voor mij.

De families BULTINCK, DE MOOR,  
DE MULDER en DE DEYNE  
danken U voor Uw gelovig gebed  
en de blijken van deelneming.

---

Drukkerij DE AS, Heistraat 55, Oosterzele  
Begravenissen Vandekerckhove, tel. 62 03 71