

Zalig is de man die beproefd wordt, omdat hij na zijn beproevingen de kroon des levens zal ontvangen.

(Jac. 1, 12.)

+

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**GERMAIN BULTINCK,**

weduwnaar van Mevrouw

**JULIENNE DE MULDER,**

geboren te Oosterzele, de 25 October 1902 en er godvruchtig overleden, de 22 December 1950.

Versterkt door de Rechten onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijken zegen.

Lid van den Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

In het leven van deze voorbeeldige christen vader zijn de dagen van beproeving talrijk en zwaar geweest. Was hij niet van jongsaf in liden en tegenspoed gehard? Met taai wilskracht en christelijk levensoptimisme overwon hij donkere neerslachtigheid en ontmoediging.

Zijn ruim en gevoelig hart was nochtans zeer vatbaar voor het leed van elk mens rond hem. Daarom was hij goed en liefderijk voor iedereen. Hoevelen zinn er, vooral in moeilijke oorlogstijd, geholpen en getroost van zijn hofstee weergekeerd!

Als zware en jarenlange beproeving zijn eigen huisgezin kwam treffen, verborg hij zijn eigen leed om anderen op te beuren, spaarde hij zijn ziek lichaam niet om meer te doen dan hij wel kon. Het verlies van zijn geliefde echtgenote was een zware slag welke zijn verzwakt hart niet meer kon dragen. Bewust van zijn toestand aanvaardde hij moedig deze beschikking Gods.

Mijn Duurbaar Kind, blijf sterk, godvruchtig en werkzaam. Volg de wijze raad die men U geven zal, betrouw op God, want zijn Voorzienigheid verlaat U niet.

Bemide Broeder, Zusters en Familieleden, ik dank U voor de onschatbare hulp en zorgen welke ik van U ontving. Mijn vertrouwen op U stelt mij gerust voor de toekomst van mijn kind.

Blijft mij indachtig in de H. Mis en Uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

(300 d. afl.)

Mejuffer Gabriëlle BULTINCK :

De Kinderen van Mijnheer en Mevrouw Felix BULTINCK-DE GUSSEME ;  
Mevrouw Weduwe Charles DE MULDER-DANCKAERT en Kinderen :

De Familie BULTINCK :

De Familie DE MULDER :

De Familie DE GUSSEME :

De Familie DANCKAERT :

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun rouw betuigen U hun innigen dank.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169