

«Heer, in Uw handen beveil ik mijn geest».



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Irma, Justina BULTINCK

Weduwe van Mijnheer

Oscar DE BACKER

geboren te Wetteren, de 10 augustus 1891 & godvruchtig overleden te Oosterzele, de 13 september 1964. Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zwaar-zieken. Lid van de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

De Heer schonk haar de onschatbare genaden een eezame, kristelijke vrouw te zijn, die haar leven verdienstelijk heeft gemaakt door wijs en moedig, goed en opgeruimd haar plichten te vervullen als trouwe echtgenote en liefderijke moeder.

Met grenzeloze zorg wist zij haar gezin te besturen; rechtzinnige liefde was de drijfveer van haar handelen. Voor haar kinderen had zij een waar moederhart; haar leiding, haar vingerwijzingen waren voor hun opvoeding de rechte lijn naar het goede, naar het echte kristelijke leven. Wijsheid, voornaamheid en vriendelijkheid waren de deugden waarmede zij hen wilde omkleden. Als ieder rechtschapen, goedgeaarde moeder bracht zij zon en licht in haar dagelijkse, huiselijke omgang.

Ons geluk op deze wereld is kort, onvolmaakt en vergankelijk, opdat wij naar het eeuwig, volmaakt en duurzaam leven zouden verlangen. Zo heeft de diep-betreurde de scherpe doornen van ziekte, droefheid en lijden haar lichaam voelen doorboren. - Zij ontsliep zachtjes in de Heer, gans onderworpen aan Zijn H. Wil

en vol betrouwen op onze goede Moeder Maria.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor de onuitputtelijke liefde en genegenheid die ik bij U mocht genieten. Houdt niet op mij uw liefde te betuigen door uw trouw gebed. Met vader in de hemel bid ik voor U tot we elkaar voor eeuwig weerzien.

Dierbare Familieleden, gedenkt mij in uw gebeden. Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Mr & Mw Jules DE BACKER-DE KEYZER en kinderen,

Mr & Mw Richard BOCKSTAELE-DE BACKER en kinderen,

Mr & Mw Robert REMUE-DE BACKER en kinderen,
Mr & Mw Remi DUMONT-DE BACKER en kind,
De families BULTINCK, DE BACKER, DE GUSSEM en COSIJNS,

BEDANKEN Ued. voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

.....
Uitg. J. Rydant, koster, Oosterzele.