



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

DE HEER

**Albert Prosper BULTYNCK**

weduwnaar van Mevrouw  
**Paula VANDENBORRE**

geboren te Dudzele op 28 april 1929  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 30 december 1991,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

---

De families  
BULTYNCK - STRUBBE - VANDENBORRE -  
RUYSSCHAERT - VANDEKERCKHOVE -  
VANDENBERGHE

danken u voor uw blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

*HET LEVEN*

*Het leven is een krijgsbanier  
door goede en kwade dagen,  
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,  
kloekmoedig voorwaarts dragen.*

*Men tuimelt wel, en wonden krijgt  
men dikwijls, dichte en diepe...  
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,  
of hem de dood beliepe!*

*Het leven is... geen vrede alhier,  
geen wapenstilstand vragen:  
het leven is de Kruisbanier  
tot in Gods handen dragen!*

G. Gezelle

Heer onze God,  
over alle grenzen heen hebt Gij  
Uw heerlijkheid geopenbaard.  
De Wijzen uit het Oosten  
hebben Uw ster gezien,  
de volken der aarde Uw licht aanschouwd.  
Wij vragen U:  
laat Uw Zoon onze leidsman zijn  
op onze pelgrimstocht naar U.  
Laat Albert het eeuwig licht zien  
in Uw koninkrijk van vrede en liefde.

Amen.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde