



Bid voor de zielerust

van

De Heer

Hubert BUNKENS

echtgenoot van Mevrouw

Josephine CLAESSENS

Lid van de Bond van het H. Hart.

Lid van de Broederschap van de
Rozenkrans.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Geboren te Rekem op 15 mei 1897

en van ons heengegaan te

Neerharen op 5 oktober 1973

gesterkt door het Sakrament der zieken.



Na een lang leven van trouwe plichtsbetrachting wachtte hem een rustige oude-dag. Dagelijkse Eucharistieviering en regelmatig gebed omkaderden zijn kalme dagen, totdat de Heer zijn getrouwe dienaar uitverkoos voor 'n heldhaftiger loutering door het kruis. Stilaan ondervindende ziekte zijn gestel en ontnam hem zijn levenskrachten. Hij verdroeg dit alles met gelatenheid. De minste klacht kwam niet over zijn lippen. Hij was gereed om de grote reis aan te vangen. Zijn degelijke

opvoedingsmethode ligt weerspiegeld in zijn negen kinderen. Wie had ooit zulk een vader ?

Deze vrome en ernstige man gaf zijn ziel terug aan de hemelse Heer op de eerste Vrijdag van de Rozenkransmaand. Als man van gebed en trouw lid van de bond van het H. Hart kon hij geen schonere dag wensen als teken van voorbestemming.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen en vooral gij dochter, die mij zo goed verzorgde in mijn laatste maanden, gij zult nu mijn plaats leeg vinden aan de haard. Mijn geest echter blijft in uw midden. Denk aan mijn voorbeelden en lessen en vooral zorg voor moeder en houd haar in ere alle dagen van haar leven.

Zoet hart van Jezus wees mijn liefde.



Voor uw blijken van deelneming en voor uw gebeden danken U de families

BUNKENS, CLAESSENS.
OPSTEYN en
REYMERSDAEL.