

«Hoe blij was ik toen men mij riep :  
wij trekken naar Gods huis !  
Nu mag mijn voet, Jerusalem,  
uw poorten binnentreden».



GEDENK IN UW GEBED  
MEJUFFROUW

**Martha Maria Josephina BUNTINX**  
dochter van wijlen de Heer Jozef BUNTINX  
en Mevrouw Constance KOEKE

geboren te Oudenaarde op 10 januari 1912 en  
er godvruchtig overleden op 6 juli 1987, ge-  
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Bestuurslid van de Kristelijke Bond  
der Gepensioneerden van Oudenaarde.

In volle overgave en met een diep vertrouwen  
heeft Marthje haar laatste tocht aangevat. Zij  
mocht thuis komen in het hemelse Jerusalem.  
God zelf, die haar naam geschreven had in  
de palm van Zijn hand, heet haar welkom als  
een goede Vader. Voor eeuwig mag zij delen  
in Gods liefde, want zij is de goede weg  
gegaan doorheen het leven.

In alle eenvoud wist zij haar leven dienst-  
baar te maken voor mensen. Zeer vele kindjes  
mocht zij ten Doop dragen. Voor de klooster-  
gemeenschap der zusters Bernardinnen stelde  
zij zich ten dienste met heel haar leven. Voor  
velen deed zij de boodschappen in de stad.

Begravenissen Allegaert, Oudenaarde

Voor de Bond van Gepensioneerden was zij  
een trouw en vriendelijk bestuurslid, met veel  
inzet voor alle leden.

In dankbaarheid om wat God geeft, was zij  
dagelijks met Hem verbonden in gebed en  
Eucharistie. Op bedevaart mocht zij in Jezus  
voetspoor gaan, zij mocht stil worden op het  
meer van Galilea, in bewondering staan voor  
de Horeb waar God Mozes ontmoette, en  
doorheen de drukte van de stad Jerusalem  
mocht zij biddend bij het Heilig graf van de  
verrezen Heer verpozen.

Zij heeft langs de levensweg ook haar kruis  
gedragen en haar ziekte van de laatste maan-  
den was pijnlijk te dragen. Nu mag zij het  
geluk ervaren van thuis te komen bij de Heer.

Dierbare familieleden, ik was blij dat ik bij  
U thuis mocht zijn. Ik dank U om de gene-  
genheid die ik mocht ervaren.

Goede vrienden, met wie ik een stukje weg  
doorheen het leven mocht samengaan, en gij  
die mij bij deze laatste aardse tocht verge-  
zelt, heb dank voor alle vreugde die wij  
mochten delen, gedenk mij in uw gebed.  
O.-L.-Vrouw van Halle, bid voor ons.

Namis in St.-Walburga op 14 augustus te 17u30.

De families BUNTINX, KOEKE, ROUSSEAUX  
en DHONDT

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelnemigg.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde