

†

Bid voor de zielerust
van Mijnheer

Hilloné Buré

echtgenoot van Mevrouw

Liliane Van Troos

geboren te Nederename de 28 juli 1933
en na een smartelijk ongeval overleden
te Ronse de 1 november 1972, gesterkt
door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Eens te meer komt dit onverwachte
afsterven ons leren hoe broos en ver-
gankelijk het leven is.

We hebben Hilloné gekend als een goe-
de echtgenoot en vader, een liefdevol
en plichtbeseffend mens. Daarvan kun-
nen getuigen allen die met hem om-
gingen. Steeds bereid om anderen te
helpen, blijmoedig van aard, zal hij bij
velen in geheugen blijven.

De mens weet niets van zijn einde.
Heden is hij vol levenslust, morgen is
hij niet meer. Zo ook heeft voor hem
het lot beslist op deze wereld.

Liefste echtgenote en dochtertje, fami-
lieleden en vrienden, de goede God
roept mij tot zijn Rijk van eeuwige
vrede. Troost U en bidt voor mij. Ik

dank U allen voor de oprechte liefde
en genegenheid waarmede U mij om-
ringd hebt. Weest nu een steun voor
elkaar. Eens zien wij ons weer in een
beter leven.

Laten wij bidden : Wij bidden U, o
Heer, verleen aan uw dienaar vergif-
fenis van zijn zonden en zwakheden
en ontvang hem in de plaats van zalig-
heid, welke hij van uw barmhartigheid
verhoopt. Door Kristus, onze Heer,
Amen.

Barmhartige Jezus, geef hem de
eeuwige rust.

Nadienst : zaterdag 11 novemb. - 7.30 u.

Mevr. Liliane Van Troos;
zijn echtgenote.

Mej. Sofieke Buré; zijn dochtertje.
Mr. Emiel Buré-Deconinck(†);
zijn vader.

Mevr. Gustaaf Van Troos(†) - De Vis-
scher(†)-Bruyneel;
zijn schoonmoeder.

De families Buré, Van Troos,
De Coninck, Bruyneel, De Visscher;
danken U van harte voor de bliken
van deelneming en uw gebeden.

J. Ghevaert, Nederename.