



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Petrus Jozef BURMS

*Krijgsgevangene 1940 - 1945
verremerkt met verscheidene eretekens*

echtgenoot van Mevrouw

Margareta VANASSCHE

geboren te Sint-Amandsberg op 22 november 1904
en godvruchtig overleden te Gent
op 15 oktober 1986, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

*Oprecht dank voor uw gebed en bliken
van medeleven.*

DE FAMILIE.

Zoals hij leefde is hij van ons heengegaan...
trouw... stil... moedig... in vrede met zichzelf
en met zijn ganse omgeving.

Hij was een eerlijk, rechtschapen en goed man
die zijn geluk wist te vinden in de eenvoudige
dingen van het dagelijkse leven... hij was uiter-
mate plichtsbewust en wist met overgave en
liefde de hem toegewezen taak zowel op famili-
aal als op professioneel vlak los van alle
uiterlijke schijn te vervullen.

Door zijn lange levensjaren liep een gouden
draad van goedheid, offervaardigheid, treffende
eerlijkheid ; steeds waren werk en gebed ver-
strengeld.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw steun en liefdevolle zorgen vooral
tijdens mijn moeilijkste laatste maanden...
Lieve kinderen, zorg voor moeder op dezelfde
toegewijde wijze... moge uw begrip voor elkaar
een steun blijven bij mijn heengaan..

Bidden we voor de ziel van een rechtvaardig
man, een liefdevolle echtgenoot, een bezorgde
en waakzame vader, een tedere opa.

Begraaf. - Crematie L. Vandenberghe - Tel. 281384