

Zalig de mens die met geduld en onderwerping
aan de wil van God het lijden aanvaardt, want de
beproeving in onderwerping aan Gods wil aanvaardt;
brengt de mens nader tot God.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

EUGENIE BURY

geboren te Overboelare de 26 mei 1867 en er
godvruchtig overleden de 10 april 1962.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de confrerie der h. Barbara

Diep kristelijk was het leven van deze overledene
en zonder uitterlijk vertoon. In de grootste eenvoud
heeft zij haar vele levensjaren doorgebracht en zon-
der ooit iemand te ontzien heeft zij steeds haar
plichten vervuld tegenover God en de evenmens.

Wij hebben de duurzame overledene gekend als
een vrouw van gebed die, toen de onafwendbare
moeilijkheden van de oude dag haar overvielen,
toen het gezicht haar faalde en bijna alle beweging
onmogelijk werd steeds haar rozenhoedje in de
handen had en verkwikking vond in het prevelen
van de ontelbare "Wees-gegroot Maria" waarmee,
zo zeede zij, zich aan Maria toevertrouwde. Haar
overlijden was de ingang tot de eeuwige beloning.

Dierbare familie, de duurzame overledene heeft bij
u een hemelhuis gevonden. Met onverdroten zorgen
hebt ge als goede engelbewaarders haar omringd
om haar kleinste verlangens te voldoen. Dit strekt u
allen tot eer. Blijft haar nu gedenken in uw gebeden.
Voor die genegen zorgen zal God u lonen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.)



De familiën

**BURY,
VAN DER MEEREN,
DUVILLE,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.