

« De Heer draagt zorg voor het leven der
vromen ». (Ps. 37)



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Ghislaine BURY

echtgenote van de Heer

Charles DIEPENDAELE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 14 februari
1915 en godvruchtig overleden in de kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem op 18 juni 1977,
nadat ze de pauselijke zegen en het Sakra-
ment der zieken ontvangen had.

« De mens is als gras dat spoedig verdort,
hij bloeit maar zo kort als een veldbloem.
De storm strijkt er langs en hij is er niet
meer ».

Deze levenswijsheid, door de Schrift ver-
kondigd, voelt men nog dieper aan, bij de
dood van een goede echtgenote en een lief-
devolle moeder. Haar zorg en genegenheid
voor man en kinderen betoonde ze jarenlang,
door ijverig werk thuis, door het begrijpend
meeleven met al wat de leden van haar ge-
zin aan geluk of tegenslag overkwam. Haar
eigen pijn en ellende heeft ze zo lang mo-
gelijk voor haar naastbestaanden verzwegen
en verborgen gehouden. In haar omgeving
kende men haar als iemand die steeds een

vriendelijk woord voor haar medemensen over
had. Dit alles is nu voorbij en het schijnt
zeer kort geweest te zijn.

Voor dit mensenleven, dat door zijn gaven
van zelfvergetenheid en zorgende goedheid
een weldaad was voor hen die er aan toe-
vertrouwd werden past nu een dankbede tot
de Heer : « God, wij danken U omdat Gij
ons zulke echtgenote en moeder gegeven
hebt. Wij danken U om de wijsheid van
haar hart, om de diepte van haar levensechte
liefde. Heer, laat niets verloren gaan van
wat Gij aan deze mens geschonken hebt en
laat ons moeder voor eeuwig thuis komen
bij U, bij wie ook wij eens hopen aan te
komen ».

« Moeder, met dit gebed zullen wij u blij-
ven gedenken in onze zondagse eucharistie-
viering ».

De families BURY, DIEPENDAELE, DEPRIJCK,
DE MOOR,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel