



"Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven."

Gedenk in uw gebed

de heer

HUBERT BURY

weduwnaar van mevrouw Zoë Van Damme
weduwnaar van mevrouw Maria Deckers

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 21 december 1906 en godvruchtig
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 15 september 1992, na het Sacrament
der Zieken ontvangen te hebben.

De families Bury, Van Damme, Deckers,
Van Wayenberge, Van Wijmeersch en Toelen
danken voor de blijken van deelneming.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.
Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
Voedsel geeft Hij aan hen die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.
Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Psalms 111

Lieve Willy en Andrea, mijn laatste jaren waren
schoon dank zij uw genegenheid en zorgen.
Ik dank U oprecht om uw goedheid.
Tot weerziens hierboven in het hemels vaderland.