



Wat vroeger, wat later,  
wij gaan allemaal  
Die zwak zijn als 't halmpje  
die sterk zijn als staal.

**BID VOOR DE ZIEL VAN**  
**de Heer Marcel BURIE**

echtgenoot van Mevrouw

Nelly RASSON

geboren te Geraardsbergen op 21 maart 1915  
en er godvruchtig overleden op 10 februari 1978  
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Hij was een oprecht, vriendelijk, rustig en  
rechtvaardig man, die in edele arbeid zijn  
gezin het nodige bezorgde en het de weg  
toonde voor een gelukkig leven.

Hoe goed iemand ook is in schone dagen,  
toch kan men het best het edele in een  
mens ontdekken bij beproevingen.

In de H. Schrift lezen we : God schiep  
de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

Een mens kan zelf geen waarde geven aan  
zijn leven. Men kan het groot maken in de  
ogen van God en van de mensen. Men kan  
« mee »-leven in de gelukkige uren en in  
de tegenslagen van anderen. Men kan van  
zich doen houden door eenvoudig goed te  
zijn. En dat wordt men best van iemand ge-  
waar, wanneer hij sterft.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren.

Dierbare familieleden en vrienden, mijn le-  
venstaak is volbracht. Ik heb mijn rol ge-  
speeld, ieder mens speelt de zijne. Dank  
voor de liefdevolle zorgen tijdens mijn ziek-  
te. Ik dank U voor de woorden van moed  
die gij tot mij gericht hebt, voor uw stil  
verdriet die gij om mij geleden hebt en  
voor de attenties waarmee gij mijn ziekte  
hebt verzacht.

De families BURIE, VAN DER PUTTEN,  
RASSON en TIREZ

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van**  
**kristelijke deelneming en danken U.**

---

Van de Maele, Geraardsbergen