

Ontfermt U mijner, gij ten minste die mijn vrienden zijt, want de hand des Heren heeft mij geraakt.



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

RICHARD BURY

echtgenoot van Euphrasie BEYAERT.

Geboren te St. Maria-Lierde de 31 Oogst 1874
en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde
de 24 October 1954.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Hoe kan de mens een leven beminnen dat met zoveel bitterheden en elenden gepaard gaat ? (Nav. Chr.)

De mens die van hier weggaat wijst er op wat het leven inhoudt : arbeid, beproeving, lichamelijk lijden en ziele-smart, ziek zijn en sterven.

Waarom dit alles? Omdat wij geschapen zijn niet voor de wereld, maar voor de eeuwigheid. Gelukkig de man die zijn lijden en beproeving verduuldig verdraagt en zich verdienstelijk maakt voor de eeuwigheid.

Beminde echtgenote, dank voor uw toegenegene zorgen, vergeet mij niet in uw gebeden.



De families BURY, BEYAERT, VAN PETEGHEM en VAN DE POPPELIERE,
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde