

Meer dan de wachters naar de morgen hankert
Gods volk naar U. (Ps. 129)



GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Richard BURY

weduwnaar van Mevrouw

Ida DE PRIJCK

geboren te St. Maria-Lierde op 10 februari 1879
en er godvruchtig overleden op 10 oktober 1970,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De mens moet door de dood heen om God volledig nabij te komen. Tijdens ons aardse leven wandelen wij nog op een afstand. Wij worden in beslag genomen door mensen, dingen en gebeurtenissen, door onze eigen verlangens en dromen. Dat alles neemt ons geheel in beslag en laat voor God bijna geen plaats meer over in ons bewustzijn. Als de mens de hemel wil binnengaan, moet hij de mogelijkheid hebben voor God te staan en met heel zijn wezen voor Hem te kiezen. Daarom moet hem echter alles worden afgenomen waaraan hij met alle vezels van zijn werkelijkheid vastzit : zijn bezit, zijn krachten, de mensen die hij liefheeft, alles wat hij tijdens zijn leven heeft opgebouwd en verworven. Alle maskers moeten een keer afvallen en alle rollen die de mens voor de wereld en zichzelf speelt, moeten een einde nemen.

De dood is zo de bevrijding tot de eigenlijke vrijheid : de mens wordt door de dood totaal aan zijn God uitgeleverd. Hij staat nu oog in oog met de verrezen Heer. Christus zelf moest de doodstrijd, het sterven en de dood op zich ne-

men, opdat ieder mens die de weg van de dood gaat Hem in heerlijkheid kon ontmoeten, opdat ieder mens, minstens bij zijn dood tegenover Hem een definitieve keuze kan maken.

Dierbare vader, grootvader, schoonvader, oom en grootoom, uw afscheid is niet voor altijd, wij weten dat gij ons voorgaat in het andere leven en dat gij daar een voorspreker zult zijn voor ons.

Wij bidden voor u, om u te sterken en uw definitieve keuze voor God, en danken u voor al het goede dat wij door u verworven hebben. en moogt gij voor altijd leven in het aanschijn van onze God.

Danken U voor Uw gebed en medeleven :

De families BURY, DE PRIJCK, VAN DER
ZWALMEN en COOLENS.

bedanken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelnameing.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde