

Heer Uw wil geschiede!



Eid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

GILBERT BUSSON

Echtgenoot van Mevrouw **MARIE MARIST**
Geboren te Maarke-Kerkem de 10 november 1916
en godvruchtig overleden te Ronse de 24 juli 1970.
Gezalfd met het H. Sakrament der Zieken.

—
Oud-Gemeenteraadslid van Eizele
Gemeenteraadslid van Ronse

Met de duurzame overledene verdwijnt de ziel van een schoon gezin, plots getroffen in de volle kracht van zijn leven. Hoewel reeds enkele tijd ziek, blijft zijn heengaan toch onverwachts en vervult het hart van de zijnen en van zijn talrijke vrienden met onzeglijke geslagenheid.

Hij was de stoere werker, de goede en gulle mens door God rijkelijk bedeeld met een gouden hart. Waar nood was heeft men nooit te vergeefs op hem beroep gedaan, altijd was hij tot helpen bereid. Hij was gelukkig waar hij de andere gelukkig kon maken. Dankbaar zullen daarom hem velen blijven gedenken.

Mijn duurzame Echtgenote, mijn goede Vader, Zusters, Schoonzuster, Schoonbroeders en Familie, zeer zwaar zal mijn heengaan U vallen: onze troost is onze genegenheid, die blijft voortleven en onze vaste hoop elkaar later terug te vinden. Ik dank U voor uw grote toewijding en reken op uw gebed opdat God mij genadig weze en U sterke in uw grote nood.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Gilbert BUSSON geboren Marie MARIST;
Heer Leon BUSSON-DE BLEECKERE kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen;

De familie BUSSON-DE BLEECKERE;
De familie MARIST-DE WOLF;

denken innig om Uw blijken
van sympathie en deelneming.

Drnk. Portois Schorisse