

Op de Heer stel ik mijn hoop,  
op zijn woord vertrouw ik.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

**IRMA BUWEZ**

Weduwe van de Heer

RICHARD HOEBEKE

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke de 20 oktober 1894 en  
godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 10 decem-  
ber 1971, gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Bond van het H. Hart  
en van de Bond van de Gepensioneerden.

Onverwachts, maar rustig en kalm zoals zij altijd ge-  
weest is, is onze dierbare van ons heengegaan. Als  
kristelijke vrouw wist zij dat sterven niet het einde be-  
tekent maar slechts de overgang is naar het eeuwig  
geluk. In haar liefde en zorg voor de anderen was zij  
gewoon zichzelf te vergeten om eerst aan hen te denken.  
De mizeries, waarmede ieder mensenleven doorweven  
is, heeft zij gedragen met kristelijke levensmoed in het  
geloof dat alles wat ons overkomt in de handen ligt van  
een algoede Vader.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, gij zijt de  
kommer en de vreugde van mijn leven geweest.  
Ik verlaat u met een dankbaar hart voor de zorgen en  
genegenheid die ik heb mogen ondervinden. Volgt de  
weg die ik u ben voorgedaan. Gedenkt hoe ik u steeds  
heb liefgehad.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, bidt  
voor mij. Tot weerziens.

De Heer en Mevrouw Henri HOEBEKE-HANSKENS,  
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Frans ASSEZ-HOEBEKE,  
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Michel HOEBEKE-HENAU,  
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Robert YSEBAERT-HOEBEKE  
en kinderen, haar kinderen en kleinkinderen,

De Families BUWEZ, HOEBEKE, GHIJS, DE BOCK,

**danken U voor de blijken van deelneming en  
gebeden hen betoond in hun rouw.**