

"H. Hart van Jezus ik draag U op, door het onbevlekt hart van Maria, al mijn bidden en werken, vreugden en lijden, mijn jeugd en leven.... tot al de intenties waarvoor GIJ U voortdurend op het altaar Opoffert"

(Opdracht van H. Hartbond)

†

VROOM AANDENKEN VAN DE
JONGEHEER

Marc BUWEZ

zoon van Victor en Irma DESTERKE.

geboren te Oubraken op 2 december 1945 en na een langdurige ziekte overleden te Gent op 10 mei 1968, voorzien van de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Was IJveraar en Erelid van de H. Hartbond.

In de volle bloei van het leven heeft een noodlottige ziekte het kloek gestel van een goede, stille en vrome jongen aangevretten en onmedogenloos geveld.... Nogmaals triomfeerde de dood. Maar voor een kristen mens als deze, met zoveel moed en vrouwen in het leven, is die triomf slechts schijn en overgang tot een ander en beter leven.

Vanaf zijn prille kinderjaren heeft een goede en kristelijke opvoeding hem de ware zin van leven leren kennen, de zin en betekenis ook van het sterven. Het leven is een proeftijd, kort of lang, beschikt naar Gods raadsbesluit. De dood is een doorgang tot het Leven, naar de grote ontmoeting met de Verrezen Heer. Omdat hij dit wist, durfde hij de dood in de ogen zien, sterk door zijn geloof, betrouwend op de mildheid en goedheid van God, die een Vader is. Want, heel zijn leven is in dienst geweest aan God en een offer en liefdedaad voor zijn goede ouders en broers.

Hoe hard ook de slag... Hoe zalvend de troost van zijn voorbeeldig leven van dien liefderijke en dankbare zoon, van dien liefhebbende en verkleefde broeder, met die hele toewijding van zijn jeugdig gemoed voor dit ééne : de vreugde

en de welvaart zijn geliefde ouders en broers. Voorbeeldig leven van een doorbrave kristen jongeling, wiens godsdienstige overtuiging in zijn moedige ziel als vergroeid was : hetwelk hij beleed zonder praal, stilweg en onverstoord ook in die lange dagen van eenzame en overbiddelijke ziekte. Wat heeft hij niet gebeden en gelezen, gesmeekt en geweend, in die wisselende hoop en harde berusting van zijn levenslot. Begunstigd met een stichtende voorbereiding op de dood, gelouterd door de beproeving, tijdig en welbewust ; ontving hij vroom de H. Sakramenten en apostolische zegen. De H. Hartbond verliest in hem een oud-IJveraar en erelid, zijn naaststaanden een toegenegen en trouwe vriend, een eenvoudig en dienstvaardig makker met een minzaam, eerlijk en rechtschapen karakter.

Mijn goede vader en lieve moeder, en broers in uw bijzijn en rustend op uw armen, mocht ik mijn ziel aan God terug geven. Ik dank U om de lieve thuis, die ge me allen geschonken hebt, ik dank U om uw talloze zorgen en offers, vooral tijdens mijn ziekte. Troost U bij de gedachte aan uw Marc gedaan te hebben al wat U kunt doen. Ik dank U allen voor uw onuitputtelijke genegenheid en liefde, niets is U ooit te veel geweest. We waren zo gelukkig samen en ik verlangde zo vurig naar mijn geliefde thuis. Hoe hard het me ook valt ik neem afscheid van U, tijdelijk, het leven, ons geluk en liefde gaat voort in een eeuwig voortbestaan bij de Heer, waar we elkaar op zijn best zullen weerzien, want "God leidt alles ten goede voor deze die Hem liefhebben." Bidden we voor elkander.

Familieleden en vrienden, mijn vroegtijdig sterven, is voor U een les, dat ook de jeugd en iedere leeftijd kan getroffen worden door de dood. Bereid U voor op een goed einde door een kristelijk leven.

De families BUWEZ-DESTERKE,
danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg S. GYSELINCK, Oubraken.