

Zalig de doden, die in de Heer sterven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

OMER - ACHIEL B U W E Z

weduwnaar van Mevrouw
ROMANIE HOEBEKE

geboren te St. Kornelis-Horebeke de 18 januari
1881 en er op 't onverwachts naar 't Hemels
Vaderhuis teruggeroepen op 17 januari 1967.

Bediend van het H. Oliesel "in extremis."

**Lid van het Broederschap van de H. Cornelius en
van de Kristene Bond voor gepensioneerden.**

Bij de dood van onze broeder Omer, lezen wij
uit het boek der Wijsheid, de zienswijze van het
geloof op het Mysterie van de dood.

De eerste indruk is, dat met de dood alles
uit is, dat de mens heeft opgehouden te bestaan;
maar de H. Schrift verkondigt dat die indruk
onjuist-vals is, en noemt het goddeloos om zich
aan die indruk te houden. Want . . . machtiger
dan de dood is de wil van God dat de mens
leeft. Daartoe heeft God de mens geschapen om
hem te doen leven, ondanks de dood. Krach-
tens deze wil van God leeft de mens, leeft hij
door de dood heen.

Want de goddelozen en onverschilligen zeggen
tot elkander in valse waan : ons leven is maar
kort en vol verdriet, geen redmiddel, laat ons
profiteren van het leven ; want als het einde
van de mens gekomen is, heeft men nog nooit
gehoord dat iemand uit het dodenrijk terugge-
keerd is.

Ja, Dierbaren, ons leven is een vluchtige schaduw
en ons einde kan niet worden herroepen ;
want het wordt verzegeld, en niemand keert terug.
Zo denken de goddelozen en onverschilligen,
maar ze dwalen, want hun boosheid, hun

slecht leven, hun onverschilligheid maakt hen
blind. Ze hebben geen begrip van Gods geheimen,
verwachten geen loon voor heiligheid en goede
werken en geloven niet in een kroon van
vlekkeloze zielen en eeuwige beloning.

Doch, Dierbaren, heeft God de mens geschapen
voor onsterfelijkheid en hem gemaakt als een
beeld van zijn Wezen voor een gelukkige eeu-
wigheid.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,
blijft mijn gedachtenis in ere houden, bidt voor
mij en moeder, want na de dood blijven onze
familie- en vriendschapsbanden bestaan ; woont
dikwijls de H. Mis bij voor onze zielerust.

Dank om de goede zorgen en genegenheid,
leeft verder in vrede en vriendschap met elkan-
der en tot wederziens in het hemels Vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk !

H. Cornelius, bid voor ons !



De families BUWEZ, GHIJS, HOEBEKE en
YSEBAERT,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijven
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke