

Bewaar het aandenken van uw vriend in uw hart,
Eccl. 7 40.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALPHONSE RICHARD BUYDENS

Echtgenoot van Mevrouw

Marie Odile LONGERSTAY

geboren te Everbeek, den 7 Juni 1880 en er
overleden den 17 Maart 1950.

Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Gelukkig de man die de raad der bozen niet heeft gevolgd, die de weg der zondaars niet heeft betreden en de vergaderingen der goddelozen niet heeft bijgewoond.

Ps, 50 I.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en zonder genezing? Omdat gij, o Heer, het zo geschikt hadt: dat uw H. Wil geschiede.

Jerem.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust dan een aanhoudende kwijning.

Eccl. 30

Bemide echtgenote, kinderen kleinkind en bloedverwanten, onze scheiding zal niet lang zijn: wij zullen elkander weerzien in de Hemel; maar verplicht u voor de rust, mijner ziel te bidden.

H. Aloys.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

.....
Druk. Depessemier Everbeek,

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

BUYDENS, DEKONINCK, LONGERSTAY
en DECOCK.