

Heer, wees hem genadig.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER
FLORENT BUYDENS

echtgenoot van Mevrouw
MELANIE VAN DER PUTTEN

geboren te Galmaarden, de 7 april 1891
en overleden te Moerbeke, de 17 nov-
ember 1968, voorzien van de H. Sakra-
menten « in extremis »

Lid Bond van het H. Hart en Ouden van Dagen
Opgeëiste Oorlog 1914-1918

Deze eenvoudige man is heengegaan. Zo heel plots werd hij uit ons midden weggerukt. Hij is vriendelijk en hulpvaardig geweest voor iedereen. Hij was als goede vader bezorgd met het geluk en de eengezinde liefde van zijn kinderen. Op het schilderachtig plekje waar hij woonde, was hij gelukkig met de natuur. Zijn werk en zijn stil leven hebben van hem iemand gemaakt om van te houden.

De gezelligheid die hij wist te scheppen werd plots afgebroken op die zondagavond. Het was alsof de Heer hem die avond nodig had om verder

te gaan en in liefde met hem voort te leven.

Hij hield van de Heer in een edele godsgerichtheid, in een geloof, dat hij mannelijk trouw beleed in de H. Hartbond en beleefde in zijn dagelijkse omgang.

Zijn leven doet ons vandaag nadenken. Dat leven is niet vergeefs voorbij gegaan. We zullen vandaag bedenken hoe de Heer soms zeer onverwachts komt. We moeten altijd klaar zijn voor de komst van de Heer, door nu mekaar te helpen en wel te doen.

Beste Florent, uw echtgenote, kinderen en familie, uw vrienden en allen die u gekend hebben danken u om uw leven met ons, en bidden tot de Heer voor uw eeuwig geluk.

De families BUYDENS,
VAN DER PUTTEN,
VAN DER PUTTEN,
VAN DER PUTTEN,

danken U,
voor de blijken van medeleven en uw vurig gebed.