

*Met de glimlach op je lippen
de goedheid in je hart
de eenvoud in je handen
ben je uit het leven gestapt
maar niet uit ons hart.*



Dankbare gedachtenis aan

de heer

Hector BUYDENS

echtgenoot van mevrouw

Simonne ROELAND

Geboren te Opbrakel op 7 februari 1920
en godvruchtig overleden in het A. Z. Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op
26 oktober 2001, gesterkt door de
sakramenten van de ziekenzalving.

De families BUYDENS - DECLERCQ -
ROELAND - DERNICOURT, zijn U
erkentelijk voor uw aanwezigheid, uw gebed
en uw blijken van deelneming.

De laatste oktoberdagen die spreken van herfst en vallende bladeren zien we vooruit op wat Allerheiligen laat doorklinken "God zal alle tranen uit hun ogen wissen en de dood zal niet meer zijn, want het oude is voorbij." En hij die op de troon zit spreekt :

"Zie ik maak alles nieuw." (Apok. 4-5)

Hector, je sterven zal altijd in ons geheugen geprent staan. Het moest een dag van vreugde en blijdschap zijn. Het was juist 50 jaar geleden dat je samen met je echtgenote, Simonne, het "JA" woord aan elkaar had gegeven. Wat is er allemaal in deze tussentijd gebeurd? Je geliefden, zullen het met verhalen en woorden kunnen uitspreken. Het was een leven met zijn mooie maar ook met donkere dagen. Misschien was niet alles waarvan een mens droomt werkelijkheid geworden, maar toch was het leven de moeite waard.

Nu is onder dat leven een streep getrokken. Zij die daarvoor met je de weg van het leven zijn gegaan moeten nu hun weg verder zetten.

Maar dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de Heer toe gaan met in je handen al het goede waarvan je genoten hebt en al het harde dat ge verduurd hebt. Sterven is jezelf en je werk aanbieden aan de Heer. Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ween niet om dit afscheid, het is de weg die elke mens moet gaan om te kunnen komen tot de voltooiing van het mensenleven.

Mijn dierbare familie en bureu, schenkt ook jij mij een vurig gebed tot mijn zielerust. Ik dank je daarvoor.