

« Geloofd zij Jezus-Christus ».



Wil in uw vroom gebed gedenken
de ziel van

MEVROUW

HELENA BUYDENS

weduwe van wijlen de Heer

Joseph De Koninck

geboren te Dawson Yukon (Canada)

op 2 januari 1902 en godvruchtig overleden
te Ronse op 27 juli 1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Al spreken we niet graag over doodgaan toch hoort sterven bij het leven. Als kristen weten we dat het gewoon „verder„ gaan is met leven, samen met alle mensen die reeds „verder„ zijn.

We bidden dat moeder dra moge opgenomen zijn in Gods volle liefde, om haar schoon leven, om haar werken en zorgen, om haar schoon gedragen lijden zonder morren of klagen. Dan weten we haar veel dichterbij ons dan we ooit kunnen vermoeden.

Over de grenzen van tijd en ruimte heen mogen wij haar nu danken om alles wat teken was van haar streven om een goed mens te zijn.

Als teken van onze wederliefde willen we haar gedenken in een vrome bede, wetend dat zij op haar beurt onze rechtmatige verlangens zal brengen voor de troon van onze Algoede Hemelse Vader.

De families BUYDENS en DE KONINCK

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel