



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Jozef BUYDENS

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Gabriëlle LIMPENS,

geboren te Zegelsem op 8 december 1896 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 6 januari 1975,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Hier hebben wij geen blijvende woonplaats,
maar zoeken er een in de toekomst. De dood
die het einde is van ons aards bestaan is
meteen ook het begin van het eeuwig leven.

In dit aardse leven wordt ons broos geluk
vermengd met vele bitterheden opdat wij ge-
louterd door het lijden met meer ijver het
eeuwig geluk zouden betrachten. Zalig zijn
zij dan ook die de beproevingen van dit le-
ven met kristelijke gelatenheid verdragen,
want zij zullen de kroon der gelukzalige eeu-
wigheid ontvangen.

Mocht nu ook onze duurzame overledene
die vreugde kennen in ruil voor het lijden
dat hij te dragen had. Bidden we daarom tot
de Heer dat Hij zich in Zijn barmhartigheid
over onze duurzame overledene ontferme en
hem opneeme in het hemels Vaderhuis.

Beste familie, vrienden en gij allen die
met zoveel geduld voor mij gezorgd hebt, ik
dank u voor alles wat gij voor mij gedaan
hebt. Bidt nog af en toe eens voor mij tot
God dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families BUYDENS, LIMPENS, SPIEERS
en VAN WAEYENBERGE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70