



WEES IN VROOM GEBED INDACHTIG
DE ZIEL VAN
MEVROUW

Judith BUYDENS

weduwe van de Heer
Rene VANDECATSEYE

geboren te Everbeek op 1 september 1887 en
godvruchtig overleden te Velzeke op 15 febru-
ari 1970, gesterkt door het sakrament van de
zieken.

Het leven van de mensen verloopt niet ge-
lijk. Sommigen hebben meer te dragen dan een
ander. Judith was zeker onder deze laatste. Meer
dan 30 jaar terug heeft ze plots haar man ver-
loren. Deze schok is ze nooit meer helemaal
te boven gekomen.

Heer, onze God, wanneer het lijden over ons
komt zijn wij hulpeloos en schreit ons hart.
Wij zoeken naar liefde en warmte. Gij richt
ons steeds weer op. Gij zijt onze rust wanneer
ons aardse leven voltooid is.

Wij bidden dan, Heer, neem haar op in
Uw barmhartige liefde en laat haar verder in
vreugde leven, nu zij van ons is heengegaan.

Mijn goede zoon, ik dank U voor uw zo
liefdevolle en regelmatige bezoeken die gij mij
hebt gebracht in mijn langdurige ziekte. God
moge het u en uw gezin vergelden.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families BUYDENS, DEKONINCK, VANDE-
CATSEYE en ROELANDT,

danken U voor de betoonde **genegenheid.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.