

Denk op uw uiterste . . . en gij zult in der eeuwigheid
niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEON BUYDENS

geboren te Everbeek, den 21 Mei 1870 en er overleden
den 29 December 1945.

Ontvangen hebbende het H. Oliesel.

Beroem u niet, o mensch, op den dag van morgen, want
gij weet niet wat die dag zal medebrengen. H. Fr. Sal.

Daarom denk steeds aan het woord van den Zaligma-
ker. « Weest ook gij bereid, want de Menschenzoon komt
op een onvoorzien uur. » Matth. XXIV. 44

De man wiens heengaan wij betreuren was waarlijk
goedaardig, verduelig, nauwkeurig en werkzaam in alles
wat hem werd toevertrouwd; eerlijk in zijn handel en
wandel.

Hij verachtte niemand en deed niemand ongelijk aan.
Hij kende noch achterklap noch lastertaal en uit liefde
tot God, nam hij vermaak in iedereen dienst te bewijzen.

Geen wonder dan dat hij de achtung genoot van allen
die met hem in betrekking waren.

Teergeliefde Bloedverwanten en Vrienden, weent niet
over mij want het is Gods H. Wil.

Dat mijn dood voor u allen steeds een les weze.

Vergeet niet dagelijks voor mij te bidden en eenmaal
zien wij malkander terug in de gelukzalige eeuwigheid.

Jezus, Maria, Jozef. 7 jar. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Druk, A. Depessemier - Everbeek

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefden
broeder, schoon-broeder, oom en bloedverwant

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën BUYDENS en DE KONINCK,