

Onze roem bestaat hierin dat wij in eenvoud en oprecht-
heid voor God in de wereld gewandeld hebben. (Cor.)



Bid voor de ziele rust

van Mevrouw

MARIA-LYDIE BUYDENS

echtgenote van Mijnheer

THEOPHIEL SIMOENS

Geboren te Everbeek St Jozef de 19 Januari 1871. en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel de 9 Juni 1951.
Gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk
en de Pauselijken zegen " In Articulo Mortis. ..

Oud-Prefecte der Derde Orde van de H. Franciscus en lid
van alle andere godvruchtige genootschappen der parochie.



Vroom en verstandig	op liefde bedacht,
beminnelijk geacht,	een nobele vrouw.
nederig, duldzaam	een voorbeeld van deugden
zo leefde, zo stierf zij;	constant en trouw.
	zo leven, zo sterven:
	zij streefde naar 't licht.
	en vreesde geen oogenblik
	't eeuwig gericht.

Die de Heer vrezen, onderhouden zijn geboden en die
Hem liefhebben, bewaren zijn zegen.

Die de Heer vrezen zoeken Hem te behagen, en die
Hem beminnen, zijn vol van zijn wet. (Ecl.)

De dierbare overledene was de wijze, ervaren, werk-
zame vrouw, die alles regelde en schikte en die iedereen
door haar goedheid en openhartigheid tot zich trok om
met raad en daad bij te staan en op te beuren.

Zij heeft de Heer gediend in de vreugde van haar hart,
met een levendig geloof, een onwankelbaar vertrouwen,
in eenvoudige godsvrucht. Haar groot geloof droeg zij
in haar hart als een lichtende lamp die al haar wegen be-
straalde. Vroom zonder vertoon, ging zij trouw naar de
kerk en woonde dagelijks vurig de H. Mis bij; in de huis-
selijke kring was zij een voorbeeld van gebed. Haar
Rozenkrans was haar dierbaar en week niet uit haar vin-
gers. Maria vereerde zij met bijzondere liefde en is ge-

storven als een liever lid van de Derde Orde in een
geest van eenvoud en rechtschapenheid.

In de volle zekerheid dat zij naar de Hemel ging, voel-
de zij zich gelukkig; en even blij als zij het goede uit
Gons handaanvaard had, nam zij afscheid van het aardse,
om haar ziel aan de Schepper terug te geven.

Bemind echtgenoot, met wie ik vele gelukkige jaren
heb doorgebracht en die mij het leven aangenaam ge-
maakt hebt; mijn dierbare kinderen en familieleden, aan
allen mijn beste dank voor de vele goede zorgen aan mij
bestede; en voor uw trouwe genegenheid. Hierboven zal
ik het wel gemedmaken. Blijft mij steeds inachtig bij de
Heer en

Draagt in uw hart de zaal'ge raden

Die ik U in 't leven gaf;

En volgt ze, kinderen, in uw daden:

Dit zij de kroon van Moeders graf.

Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j afl)



Heer Theofiel SIMOENS-BUYDENS;

Heer en Mevrouw Hubert VAN DEN
DOOREN-SIMOENS kinderen, kleinkin-
kinderen en achterkleinkinderen;

De Familien BUYDENS, DE KONINCK,
SIMOENS en DE WOLF;

BEDANKEN.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.