

Ons aller gebed weze de Heer aangenaam
voor de ziel van
Mevrouw

Maria-Josephina Buydens

weduwe van de Heer

Jozef Eeckhout

geboren te Zegelsem, op 4 juni 1892,
en onverwacht overleden te Nederbrakel,
op 25 juni 1970,

bediend met het H. Oliesel „in extremis„

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

„Wees bereid, want de mensenzoon komt op een onverwacht uur“. Hoe vaak zien wij het gebeuren, dat mensen rondom ons opgeroepen worden wanneer niemand het verwacht.

Ook voor deze vrouw was het beslissende uur onverwacht. In de stilte en de eenzaamheid van haar huis, heeft zij de gelegenheid gehad zich gereed te maken voor de ontmoeting met haar schepper en verlosser.

Zij is diep kristelijk en vroom geweest. Haar dagelijkse H. Mis en communie gaven sterkte en optimisme aan haar leven.

Moge zij, die getekend met het „Zegel van de H. Drie-eenheid“, in de Heer een genadige Rechter vinden. Daarvoor bidden wij samen met haar familie en gans de gelovige

gemeenschap, waarmee zij op aarde verbonden bleef door het geloof, opdat zij door Zijn ontferming moge toetreden tot de gemeenschap der engelen in de hemel.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families BUYDENS,
EECKHOUT,
SPILEERS,
DE CLERCQ.