

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik God
zal zien. (Boek van Job)



TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

Maria, Prudentia Buydens

echtgenote van wijlen de Heer

Firmin Wijnant.

Geboren te Okegem, op 14 september 1884
en godvruchtig overleden
in het O.L. Vrouw Rusthuis, te Bornem,
op 30 oktober 1966.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
der stervenden.

Wij zijn gerustgesteld door haar levendig geloof
en door de goede voorbeelden die zij ons gegeven
heeft... want zij leefde godvruchtig voor God, en in
goedheid voor de evenmens.

Voor wie gelooft dat het aardse leven uitmondt
in het eeuwige waarvan het een voorbereiding is,
krijgt alles zin en betekenis... en alle angst en
twijfel verdwijnt voor de lichtende zekerheid dat
de dood de doortocht is tot het volle geluk.

Bemide kinderen en kleinkinderen, voor wier
geluk ik steeds bekommerd was, blijft mij indachtig
in uwe gebeden.

Goede Zusters van het O.L.V. Tehuis, ik dank
U voor uw toegewijde zorgen, moge de Heer er
U om belone.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Voor uw gebeden en bliken van
oprechte vriendschap danken U van
harte

Apoteker en Mevrouw
Juliaan WIJNANT-PLATTEAU,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Achiël HEMELAER-WIJNANT,
kinderen en kleinkinderen,

De Familiën BUYDENS, WIJNANT,
VAN DEN BERGHÉ en COUCK.