

*Wees gezegend God,  
in alles wat ons overkomt.*

Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

## **MARTHA BUYDENS**

*echtgenote van de Heer*

GASTON MODDE,

geboren te Everbeek op  
10 februari 1911 en godvruchtig  
overleden in de Sint Franciscus-  
kliniek te Opbrakel op  
17 april 1980, voorzien van de  
H. Sakramenten der zieken.

■  
*Voor uw bliken van christelijke deelne-  
ming aan hun rouw danken U  
de families BUYDENS,*

*MODDE,*

*LONGERSTAY,*

*LABEAU.*

Voor Gods getrouwen is het leven niet ingewikkeld. Ze trachten dag aan dag hun plicht te doen, steeds beter en beter. Gaat er iets tegen, ze maken het tot een Gods welgevallig offer. Gaat het goed, ze danken blij de Heer en hebben steeds in zich de stille vreugde van een goed geweten.

Zo is moeder "doorheen haar vele wederwaardigheden" toch gelukkig geweest. Haar leven was een gave, daarom danken wij haar.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank U en God, dat wij elkaar steun en geluk mochten brengen. "Treurt niet zoals zij die geen hoop hebben" zegt St Paulus: sterven is de doorgang waarlangs God ons roept naar een beter en eeuwig geluk.

Mijn dierbare kinderen, ik dank U voor al de liefde waarmede gij mij omringd hebt. Draagt die liefde nu over op vader, want hij heeft zulks nodig.

Mijn familieleden, vrienden en burens die me genegen waart, nog één zaak durf ik U vragen: vergeet mij niet in uw gedachtenis en gebed.

Heer wees Uw dienares barmhartig en geef haar ziel de eeuwige rust.