

Zalig de doden die in de Heer sterven. (Apoc)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
LEO-RAPHAEL BUYENS

geboren te St-Maria-Horebeke op 17 februari 1912
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde
op 18 december 1979, voorzien van al de Troostmid-
delen onzer Moeder de H. Kerk.

Wat is het leven van de mens op aarde toch broos
en snel-vliedend! Geen wonder dan ook is het dat
St Paulus in verband hiermee deze bedenking maakt :
« Ik meen dat het lijden van de tegenwoordige tijd,
hier op aarde, niet kan opwegen tegen de toekomstige
heerlijkheid die ons naar de belofte van de Heer
Jezus zal ten deel vallen, - althans indien wij lijden
met Kristus om ook met Hem verheerlijkt te worden.»

(I Cor)

De achtbare overledene heeft werkelijk met Kristus
geleden : hij is steeds opgeruimd en minzaam door
het leven gegaan niettegenstaande hij lichamenlijk vele
beproevingen heeft moeten doormaken : wij hebben
hem steeds bewonderd als een levensoptimist, zelfs en
vooral in zijn laatste ziekte : met geduld en gelaten-
heid aanvaardde hij Gods Hand zijn laatste lieden
Dierbare broer, zuster, neven, nichten en familieleden
allemaal, hebt dank om uw genegenheid die gij mij
ook in mijn lichamenlijke onbeholpenheid hebt be-
toond. Dat God U er om zegene. Blijft in kristelijke

liefde elkander helpen. Gedenkt mij in uw dagelijks
gebed en wekelijkse H. Mis. Van uit de Hemel zal ik
op mijn beurt bij God voor U ten beste spreken.
Vaart allen wel en tot weerziens bij O L. Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, wees
hem genadig.

De namis heeft plaats op zondag 30 december a. s.
om 9,30 u.

De families BUYENS en LUST,

danken voor de bliken van
deelneming en gebeden.