

Geloofd zij Jezus-Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MELANIE BUYENS

weduwe van

Mijnheer Jan-Baptist SCHIETECATTE

geboren te St-Maria-Horebeke

den 20 Januari 1869

en er godvruchtig overleden

den 31 Juli 1948

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten

Lid van den H. Hartbond en van

de confrerie van Ste-Barbara.

Godsvrucht en verduldigheid kenmerken deze overledene

Zolang zij kon woonde zij de H. Mis bij, ook in de week. Met blijdschap ontving zij O. L. Heer ten huize. De paternoster was haar dagelijkse troost en sterkte

Nooit klagen was haar leus. Alleen God weet met welke intentie zij iederen dag de kruisjes aan vaarde en verdienstelijk droeg.

Moge dan ook Gods oordeel, volledig eenvormig zijn met haar persoonlijk oordeel: welk de uitslag van dit eenvoudig leven in haar ogen zou zijn heeft zij uitgesproken in haar laatste woorden tot haar duurbaren broeder: «Pius ik ga naar den hemel».

Ja, ten paradijze geleiden U de Engelen, mocht ge weldra bij God ten beste spreken voor uwe duurbaren en voor allen die u zo liefdevol hebben bĳgestaan.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid  
300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Omer BUYENS-LUST, Kinders en Kleinkinders ;  
Mijnheer Pius BUYENS ;  
De Familĳen BUYENS en DE KEYZER ;

*BEDANKEN van harte voor de bĳken van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*