

Zalig de doden, die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

JOZEF BUYL

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN VAERENBERGH

Geboren te Kerksken, de 26 februari 1886 en
godvruchtig overleden te Ninove (kliniek)
de 7 juni 1963,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Ere-Lid van de Bond van het H. Hart

OUDSTRIJDER 1914-18

Door zijn ingeboren goedheid en kalnte, zijn
vreedzame en vriendelijke handelwijze, wist de
dierbare overledene iedereen's hart te winnen.
Hij was een man met groot geloof en diepe le-
vensernst. Twee plaatsen waren hem lief: zijn
huis en de kerk. Als kerkzanger hielp hij zo
lang hij kon de goddelijke diensten opluisteren
en tot de laatste dagen probeerde hij nog in de
week de H. Mis bij te wonen.

Wie op zulk leven mag terugblikken hoeft de
dood niet te vrezen.

Beste Echtgenote, O. L. Heer heeft ons vele
jaren samen gelukkig gemaakt. Wij hebben ge-
werkt en lief en leed gedeeld. Ik dank u voor
uw genegenheid en goede zorgen. Bid voor mij.

Beste Kinderen en Kleinkinderen, uw liefde en
zorgen hebben mijn oude leverdagen met
vreugde overgoten. Ik ben u voorgegaan en
hoop dat ge mijn voetstappen zult volgen om
later weer allen samen te zijn. Ik dank u voor
uw hulp en weet dat ge nu de steun zult blij-
ven van moeder.

Beste Zusters, Schoonbroers, Familieleden en
vrienden, vaartwel, leeft kristelijk en bidt voor
mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,



Om de steun van uw gebed en uw gewaar-
deerde blijken van deelneming in de rouw
danken U

Mw Jozef BUYL-VAN VAERENBERGH,

zijn echtgenote,

Mr en Mw Cyriel VAN KEYMOLEN-BUYL,

Mej. Marie-Louise VAN KEYMOLEN,

Mr Paul VAN KEYMOLEN,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën BUYL, VAN VAERENBERGH.

GHIJSELS en DE DECKER.

Uitg. Van Damme Denderhoutem