

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONTINE BUYL

weduwe van Mijnheer

ALBERT BOGAERT

geboren te Denderhoutem, de 26 oktober 1881 en godvruchtig overleden te Erpe, de 28 december 1962, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

—
Een groot geloof, een ongeveinsde en nederige godsvrucht, een oprechtheid van inborst en een eenvoudige omgang, waren de schoonste sieraden van deze deugdame vrouw.

Zij vreesde de dood niet, maar wenste bevrijd te worden van de kwellingen om het rijk van de Hemel te bezitten.

De Heer heeft haar in haar langdurig lijden bijgestaan, geholpen, getroost en moed gegeven; ze was met Gods voorzienigheid tevreden en hoopte met vaste hoop op God, haar redder, haar verlosser.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, uw moeder is heengegaan. Gij zijt droevig en weent, maar niet zonder troost. Bidt veel voor mij; ik dank u voor uw goede zorgen, u vooral mijn lieve dochter die mij zoveel jaren met liefde hebt verzorgd en bijgestaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

De families BUYL en BOGAERT,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe