

Zalig zij die in de Heer sterven.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA VALERIA BUYS

weduwe van de Heer

JOANNES VAN DE VIJVER

geboren te Melsele op 28 maart 1903
en overleden te Beveren in St-Annakliniek
op 9 juli 1977

Gesterkt door de sacramenten der zieken

In de tijd dat de zon het land overgoot met zoete warmte heeft deze vrouw het hoofd gebogen. Na vele levensjaren moe geworden door het stil vervullen van dagelijkse plichten werden haar handen samengevouwen. Nu rest ons een dankbare gedachtenis waarmee wij de leegte opvullen die zij heeft achtergelaten. Haar leven is niet te vergeten, maar ook niet terug te halen, alleen in het geheugen vast te houden. Wij binden er bloemen en gebeden rond. Al hetgeen zij gedaan en geleefd heeft vraagt dankbare woorden. Als moeder deelde zij haar gaven uit. Erkentelijke woorden nemen wij ervoor in de mond.

Heer God, deze vrouw is uit ons leven verdwenen. Schenkt Gij ons de troost door de gedachte dat Gij met open handen klaar staat om al het schone en goede dat in haar groeide te voltooiën. In U heeft zij geloofd, op U heeft zij vertrouwd, laat uw levend woord klinken tot in de stilte van de dood. Bewaar haar in uw en onze liefde voor altijd.

Dierbare kinderen, familie en bureu, hebt dank voor alle zorg en genegenheid, dank voor alle troost en sterkte, voor alle goedheid en menselijk meelevens. Bewaart elkander, draagt elkaar op handen tot de dag des Heren heerlijkheid.

Voor uw blijken van
deelneming en gebed danken U oprecht:

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
van wijlen de heer en mevrouw
Joannes Van de Vijver-Buys
De families Buys, Van de Vijver, Engels
en Braem.

Drukk. A. De Ridder Haasdonk
Van Houts begrafenisondernemer Beveren