

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven!"

†

VROOM AANDENKEN  
AAN DE HEER

**Hector, Lieven BUYSE,**

weduwnaar van Mevrouw  
**Clara BEECKMAN,**

geboren te Oosterzele, op 6 augustus 1887  
en er godvruchtig overleden op 15 maart 1973.

gesterkt door de H. H. Sakramenten  
van de zwaar zieken.

---

Al telt men vele levensdagen, eens is het door God gewenste aantal bereikt. Gelukkig zij die zich steeds vastgehouden hebben aan hun geloof, die hun leven opgebouwd hebben op een vaste hoop, die ernaar gestreefd hebben om in Gods liefde bevestigd te blijven. Voor zo iemand wordt sterven een opgaan naar de hemelse Vader, voor de eeuwige, blijvende ontmoeting met Hem.

De dierbare overledene was de laatste van een ganse rij levenskrachtige broeders en zusters; een eenvoudig maar oprecht gelovig man, met een rijk gevuld leven achter de rug. Berust en voorbeeldig bereidde hij zijn stervensuur voor. We mogen erop vertrouwen dat hij nu reeds deelachtig geworden is aan het eeuwig geluk bij O. L. Heer.

Dierbare Kinderen Kleinkinderen en Familie hebt dank voor uw zorg en genegenheid. Eens, hopen wij, zullen we allen weer met elkaar verenigd zijn in de liefde en de oneindige goedheid van O.L.Heer. Denkt aan mij in uw gebed vooral in het H. Misoffer.

Mijn Jezus. barmhartigheid!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

Mijnheer & Mevrouw Michel DE SCHAMPHELAERE-BUYSE en kinderen ;  
Mevrouw Triphon WETTINCK†-BUYSE en kinderen ;

De Familie BUYSE ;  
De Familie BEECKMAN ;  
De Familie VAN HERREWEGHE ;  
De Familie GILLIS.

gevoelig voor uw blijf van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innige dank.