

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

**OSCAR BUYSE**

weduwnaar van

Mevrouw Louise COPPENS

geboren te St. Lievens-Houtem, den 22 Mei 1888 en aldaar overleden, den 23 Februari 1949.

Versterkt door het H. Oliesel.

Ere-Lid van den Bond van 't H. Hart en lid van al de godvruchtige genootschappen.

Plots als een donderslag bij helder zomerweer was zijn heengaan en bliksemsnel liep het droeve nieuws van huis tot huis. Het is 'n zware beproeving die God ons overzond, doch zijn Wil geschiede.

Man van geloof heeft hij altijd' Godes hand als 'n vaderhand gekust, 't zij ze hem vreugde schonk of lijdten. Minzaam van karakter, steeds goedhartig nederig en ootmoedig, had hij de achting van allen: rijken en armen.

Man van plicht was hij een toonbeeld van liefderijke vader die zijn krachten kwistig weg gaft tot geluk van zijn gezin en steeds bereid tot het goede. Nooit heeft hij zich voor Christus en zijn H. Godsdienst beschaamd. Groot zal zijn beloning wezen.

Duurbare Kinderen, nu weent Gij omdat de innige banden die ons verenigden zo plots en vroeg zijn verscheurd... maar uwe dreefheid mag niet helpeloos zijn: aanbidt Gods Heilige Wil in deze beproeving en betrouwt op zijn Vaderlijke Voorzienigheid. Ik verlaat U niet maar blijf van uit den Hemel in vereniging met uw goede moeder U steeds liefdevol beschermen. Mijn laatste wens is dat Gij elkander lief zult hebben en onder de leiding van uw goede Onkels en Tanten steeds moogt voortgaan op den weg welke uw moeder en ik U zijn voorgegaan. Beminde Bloedverwanten en Vrienden gedenkt mij steeds in uwe godvruchtige gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Drukkerij Kinderen De Moor-St. Lievens - Houtem

Mijnheer Prosper BUYSE

Mejuffer Anna BUYSE

Mijnheer Jules BUYSE

Mejuffer Maria BUYSE

Mijnheer Georges BUYSE

De Familiën BUYSE, COPPENS, DE SMET en DE VOS,

BEDANKEN Ued. voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.