

"Laat mij droef en treurig wezen
niemand zal mij ooit genezen
diepe ligt de wonde, dààr,
zwijg en laat mij, laat mij maar ... (G.G.)



Vroom aandenken aan de Heer

René, Albert BUYSE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine TEMMERMAN

geboren te Oosterzele op 27 juni 1919 en godvruchtig overleden in de St.-Jozefkliniek te Gentbrugge op 13 mei 1988.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

—

Madeleine Temmerman,
Norbert Buyse,
De families Buyse, Temmerman, De Moor en
Bracke,

**danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.**

—
Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Veel te vroeg, op een leeftijd dat het leven nog veel te bieden kan hebben, is deze man uit ons midden weggenomen.

Onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn ziekte en dood ... voor ieder mens.

In onze droefheid buigen wij het hoofd voor dit mysterie.

Maar in geloof durven wij bidden:

Laat Heer deze mens binnentreden in Uw eeuwige vreugde. Laat wat schoon was in zijn leven voortleven in allen die hem dierbaar waren. Laat zijn levensinzet voortleven en laat hem bij U voor ons ten beste spreken opdat ook wij eenmaal erbij mogen zijn in vrede voor altijd.

Dank aan mijn dierbare echtgenote en familie en dank aan allen die mij in het leven geholpen hebben.

Dank aan allen die mijn levensdagen hebben verblijd en met hun liefdevolle attenties mijn hart hebben gevuld met vreugde.

—
Druk Jacobs Melle