

† BID GOD TOT ZIELELAFENIS VAN

Heer

## LEON BUYSSCHAERT

Oudstrijder-Vuurkruiser 1914 - 1918. - Oorlogsinvalid.

Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden.

Oorlogskruis met palm, Yzerkruis, Overwinningsmedaille.

Herinneringsmedaille 1914 - 1918.

en verscheidene andere militaire eretekens.

**Weduwnaar van Mevrouw Octavie COUVREUR**

*geboren te Brugge op 25 februari 1883 en godvruchtig overleden te Torhout op 17 april 1961, voorzien van de Gerechten van onze Moeder de H. Kerk.*

« Tot u neem ik mijn toevlucht, o Jahweh ;  
laat mij toch nooit beschaamd komen staan.  
Bevrijd en verlos mij door uw genade.  
Hoor mij aan en kom mij te hulp. »

Ps. 71, 1 - 4

Zo zong de Psalmist zijn eindeloos Godsvertrouwen uit :  
even berouwvol en betrouwvol verschijnt elke kristene ziel  
voor God. Als goud in de smeltoven, werd de dierbare  
overledene gelouterd in een langdurige ziekte en rustig als  
een uitdovende kaars is hij van ons heengegaan.

« O dan, mijn God, barmhertigheid,  
Gij hebt het aan uw kruis gezeid :  
vergeeft mij wat Gij weet en ziet,  
want, wat ik deed en wist ik niet ».  
(G. Gezelle, Kerkhofblommen).

Dankbaar blijven wij aan vader denken ; voegt uw  
gebeden dan bij de onze voor zijn zielerust ; het zal een  
laatste blijk zijn van genegen erkentelijkheid.

*Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (300 d. afl.)*

Heer en MEYTOUW ANDRÉ BUYSSCHAERT-DE SWAEF,

Mejuffer LÉONA BUYSSCHAERT,

Heer ROGER BUYSSCHAERT,

Jonge Heren MARTIN en DANIEL BUYSSCHAERT,

De families BUYSSCHAERT, COUVREUR en VANDENBUSSCHE,

bedanken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming