

In Gods' Geluk zal voor eeuwig rusten



MEVROUW

EMMA BUYSSE

weduwe van Mijnheer

Emiel MATTON

geboren te Biervliet (Nederland) op 15 juni 1899
en onverwacht naar de Heer opgegaan te Ne-
derbrakel, op 22 januari 1968, gezalfd met het
H. Oliesel «in extremis».

Lid van alle kristelijke genootschappen.

Moeder was een heilige vrouw. Wij danken
God om haar.

Samen met vader, heeft moeder, met onver-
droten werkzaamheid en moederlijke liefde ge-
bouwd aan een schoon bedrijf en een voorbeeldig
gezin. Wij waren gelukkig thuis, met vader
als hoofd en moeder als hart.

Zoals vader, vond ook moeder nog steeds de
tijd om ten dienste te staan van haar zo gelief-
de leden van de Boerinnengilde.

Zij is ons vóórgestaan als een lichtend voor-
beeld, dat wij nooit vergeten. Zij was stipt en
streng voor zichzelf bij het vervullen van haar
taak, onberekend goed en hartelijk voor haar
kinderen en haar medemensen, tot in het diep-
ste van haar wezen gelovig en vertrouwend.

Zo hebben wij moeder gekend, gans haar le-
ven, maar vooral in haar lijden van de laatste
jaren, van toen vader aan haar en aan ons ont-
vallen was. Moedig als de "sterke vrouw" heeft
zij alleen haar kruis willen dragen.

Alleen ook heeft zij het uiterste offer gebracht,
en wij weten dat zij haar moederleven heeft ge-
geven voor ons, voor ons geluk.

Moeder, wij danken u. Wij geloven in uw
Geluk. Wij weten dat gij wacht op ons allen.
Wij kunnen of willen geen andere weg gaan dan
de uwe. Want gij, met vader, blijft ons boven
alles heilig.



De families BUYSSE, DE DEKKER, MATTON
en VAN DORPE,

bedanken U oprecht voor uw gebeden tot
zielerust van de dierbare overledene en voor
uw blijken van kristelijke deelneming die
U hebt betuigd.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.