

Loven wil ik U met heel mijn hart, buigen wil ik voor uw heiligdom, prijzen uw naam om uw goedheid en om uw trouw. (Ps. 138)



De hemelse Vader liet in zijn heerlijkheid delen

Zuster MAJELLA

(Mej. Marie-Thérèse BUYSSÉ)

geboren te Zelzate 16-9-1886
zij wijdde zich aan de Heer door de
kloostergeloften 26-4-1906
zij ging naar het Vaderhuis terug
te Everbeek 10-9-1978
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Mijn werk is af, mijn taak volbracht
nu zal ik met groot verlangen mijn loon uit
Gods hand ontvangen. (Z. Majella)

« Heer ik dank U voor mijn schoonleven ».

Schoon, inderdaad, was haar leven. De
schoonheid van het leven ligt immers in de
Liefde die offer is. Gans haar leven stond
in het teken van haar offerende liefde.

Zij heeft gedurende 33 jaar lang te Everbeek,
velen onderricht. Ze heeft hen op wegen
van waarheid en wijsheid geleid en door

haar voorbeeld gesterkt tot een kristelijk le-
ven; zij deed het met volle toewijding en
wijsheid samen met de gekende en geprezen
bekwaamheid die God haar verleende en die
zij, tot zijn Eer, zo goed wist te gebruiken.
Haar laatste levensjaren waren gevuld met
gebed, dienstbaarheid, kristelijke naastenlief-
de en wijze raadgevingen tot stichting van
haar medezusters.

Dierbare oversten en medezusters, hebt dank
voor uw genegenheid en toegewijde zorgen:
hebt dank voor uw steun in mijn kloosterle-
ven. Uw gebeden en deze van mijn familie-
leden en oud-leerlingen zijn me nu een bij-
zondere hulp, opdat de Heer mijn menselijke
tekorten vergeve en mij opneme in de rust
van zijn barmhartige Vaderliefde.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart,
maak ons hart gelijk aan het Uwe.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel