

† Vroom aandenken aan

MEVROUW

## Marguerite BUYSSE

echtgenote van de Heer Eduard ONGHENAE

geboren te Boekhoute op 25 februari 1899  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 14 december 1984, gesterkt door  
de H. Sakramenten.

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen, al wat waard is om niet te vergeten. Afscheid nemen van een goede echtgenote en moeder valt bijzonder zwaar omdat we in ons hart zoveel mooie herinneringen aan haar bewaren.

Op weg naar een diamanten bruiloft heeft Marguerite ons nog vrij plots verlaten. Zo vele jaren heeft zij innig verbonden geleefd met haar beminde Eduard. Jaren van noeste arbeid om een eigen zaak op te bouwen en tot welvaart te brengen. In de huiselijke sfeer en in het gemeenschappelijk werk werd stil en ongedwongen alles voor mekaar gedaan. De weinige tijd die overbleef om van de verrichte arbeid te genieten werd in familiekring doorgebracht: een kaartje leggen de zondag op dat gekende koertje dat voor zoveel stadsmensen het enige stukje open hemel betekent.

Maar ze waren gelukkig, omdat ze mekaar hadden en omdat ze al hun genegenheid aan mekaar konden schenken en aan hun geliefde zoon Georges.

En als het niet naar wens verliep, als ze beproefd werden zoals elk gezin, als het lijden kwam, dan was er geen wanhoop in hun hart. Een eenvoudig, maar diep beleefd geloof, gaf hun sterkte en hoop. Bidden was voor hen niet kunstmatig maar hoorde bij hun leven. Maar ook de Heer verliet hen niet: in de zorgen om hun jongen en bij de vele kleine en grote moeilijkheden die de oude dag meebrengen, werden ze gesteund en omringd door de vele onbaatzuchtige attenties en de oprechte genegenheid van drie vriendelijke echtparen, die last noch moeite ontzagen om Marguerite, Wardje en Georges bij te staan. Zo verlaat de goede God de zijnen niet. En als we nu veel verdriet hebben, mogen we ook niet vergeten Hem dank te zeggen voor dit schone leven. En Hem bidden om Marguerite op te nemen in Zijn Rijk van eeuwig geluk en vreugde. Moge zij onze voorspreekster zijn bij de Heer, om sterkte en troost voor zij die overblijven. En moge de Liefde van de Heer zich verder blijven tonen in de genegenheid van die enkele mensen die reeds zoveel van zichzelf gegeven hebben. Dan zal voor Wardje en Georges het leven nog zin hebben met de hoop op nog een sprankeltje geluk in de moeilijke tijden die ze nu beleven. Een beetje zon en steun voor de toekomst in volle vertrouwen op Hem die gezegd heeft: "Ik blijf bij u tot het einde der tijden".

De Heer Eduard ONGHENAE - BUYSSE  
De Heer Georges ONGHENAE  
en de familie

*danken U oprecht voor uw gebed  
en bliken van medeleven.*

Vercruyssen - Gent