

Ik ben de verrijzenis en het Leven, zegt de Heer.
Wie in Mij gelooft zal leven.

†

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

MEVROUW

Cora BUYTAERT

echtgenote van de Heer

Frans BUYTAERT

Geboren te Tielrode op 24 augustus 1897
en aldaar overleden op 23 april 1980.

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.

Nog vrijwel onverwacht is onze goede moeder van ons heengegaan. Deze eenvoudige, plichtsbewuste en diepgelovige vrouw is de ruggegraat van ons leven geweest.

Zo 'n moeder te hebben is een gave uit Gods hand.

Eenvoud, plichtsbewustzijn, rechtschapenheid en een grote liefde voor haar gezin en de mensen, gesteund door een onwrikbaar geloof en vertrouwen in haar Schepper en Heer, kenmerkten haar schoon en werkzaam leven.

Haar gezin was haar trots. Hiervoor werkte zij; hiervoor leefde zij; hiervoor bad zij.

Bij de intrede van haar vier dochters in het klooster heeft zij voorzeker ook moeilijke dagen gekend. Doch ook hier was haar antwoord aan de Vader: „niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Haar dochters-kloosterlingen waren haar fierheid en stille vreugde.

De weg die zij ons heeft aangetoond en resoluut is voorgedaan, was de weg die Gods Zoon ons tijdens zijn openbaar leven is komen aantonen.

Haar paternoster, die nu gestrengeld is rond haar dode handen, is zeker niet zonder betekenis.

Hieraan bad zij elke dag omdat zij als diepgelovige vrouw de kracht en de steun van het gebed kende.

Elke eerste vrijdag van de maand kwam de priester op bezoek met het Brood des levens, de Heer zelf, die de kern was van gans haar bestaan. Omdat zij diep in Hem geloofde was zij in staat om zichzelf te vergeten en enkel en alleen te leven voor de anderen.

Wij danken U Heer voor deze onvergetelijke echtgenote en moeder waarvan de beeltenis van goedheid, bezorgdheid, toewijding, geloof en godsvrucht, diep en onuitwisbaar in ons hart zal gegrift blijven.

Dank U moederke voor de onschatbare waarden die wij van U als sterke bouwstenen voor ons leven hebben meegekregen.

Dank U voor de vele schone dagen, die wij thuis, als kind en volwassene, in gezellige familiekring mochten beleven.

Dank U voor de warme liefde en bezorgdheid waarmede gij vader en ons al die jaren hebt omringd.

Dank U voor uw voorbeeld van vroomheid en diepe godsvrucht waardoor ons leven werd getekend en opgebouwd.

Nu uw aardse opdracht is volbracht en gij nu gelukkig zijt bij de Heer, wees en blijf, voor vader en ons, de schutsengel op onze aardse reis, opdat wij eens samen thuiskomen in de veilige haven van de onsterfelijke en eeuwige vrede bij God.

Dierbare vrouw en moeder wij vergeten U nooit.

Uw medeleven was voor ons een troost en hiervoor danken U:

dhr Frans BUYTAERT, kinderen en kieinkinderen,

De families BUYTAERT, BUYTAERT,
TACQUAERT en NOENS.

Drukk. Delta. - Begr. Fr. Gyselincx, Temse