

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is  
hij gestorven. (Joh. II 25)

†

Vroom aandenken aan  
de heer

**ALBERT BIJL**

weduwnaar van mevrouw  
**Yvonne Praet**

geboren te Everbeek op 14 maart 1921  
en godvruchtig overleden in het stede-  
lijk ziekenhuis te Geraardsbergen op  
29 oktober 1986, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

—  
De families BIJL - PRAET

danken U voor uw blijken van  
medeleven en kristelijke deel-  
neming in hun rouw.

Heer, voor wie in U geloven wordt het  
leven een bron van hoop en liefde. Gij  
zijt ons voorgegaan op de weg van  
dienstbaarheid, liefde en aanvaarding.  
Wij danken U daarvoor en vragen dat  
al het goede dat onze dierbare in die zin  
heeft verricht hem aanbevele bij U, om  
deel te hebben in uw vrede en vreugde  
voor altijd.

Dank voor alles wat u voor mij gedaan  
hebt en dank voor uw gebed nu ik van  
u ben heengegaan. Mogen wij elkaar  
eens terugvinden in het hemels Vader-  
huis.

Begrafenisond. Herregodts, T. 054-41 29 78  
Druk. De Vos. Koster. Overboelare - T. 054-411267