

Door het kruis naar Gods huis.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de heer

## August BIJL

echtgenoot van mevrouw

**Palmyre Van Den Driessche**

geboren te Nederboelare op 29 september 1903  
en overleden in de kliniek te Opbrakel op 12 juli  
1974, gezalfd met de H. Olie.

Indien de mens maar voor het aardse leven  
geschapen ware en alles hier eindigde aan de  
boord van het graf, dan ware het verschrikkelijk  
én voor de overledene én voor zijn echtgenote  
en kinderen hier afscheid te moeten nemen.  
Doch voor de kristenen is de dood de weg naar  
een beter en schoner leven en het begin van  
de zalige onsterfelijkheid.

In overgrote mate heeft onze duurzame overle-  
dene immers moeten ervaren hoe broos ons  
lichaam is en hoe zwaar het kruis jarenlang  
wegen kan. Maar vol geloof bleef hij vertrou-  
wen op God en vol moed kon hij zich weren  
opdat het kruis niet nog zwaarder en groter wor-  
den zou. Vol verlangen keek hij ook telkens  
uit naar de komende hoogdag omdat hij zo graag

dan in de Heilige Kommunie de Heer ontmoette,  
want waar geloof wordt niet verkleind door  
beproeving, neen het wordt er eerder door ge-  
louterd en uitgezuiverd tot groter en schoner  
geloof.

Vol vertrouwen mogen we dan ook aannemen  
dat God zijn trouw geloof niet zal beschamen  
en onze duurzame overledene nu zal opnemen in  
het hemels Vaderhuis om hem te belonen met  
een beter en schoner leven in eeuwigheid.  
Gedenken we daarom onze duurzame overledene  
vol vertrouwen in onze gebeden.

Duurbare echtgenote, wat kan ik u genoeg be-  
danken voor al uw liefdevolle zorgen. Gij toch  
hebt mij steeds geholpen mijn kruis te dragen.  
Moge God er u voor lonen. Ook u allen mijn  
kinderen, kleinkinderen en familie, u allen dank  
ik om uw genegenheid en uw liefdevolle zorgen.  
Bidt nu voor mij dat de Heer mij genadig weze.

Beste vrienden en geburen, vergeet ook gij mij  
niet in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

De families BIJL, VAN DEN DRIESSCHE,  
COPPENS en MICHIELS

danken u voor uw blijken van medeleven  
en kristelijke deelname in hun rouw.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge