

De kristen moet de dood aanzien als de overgang van een leven van ellende tot een leven van geluk.

H. Cypr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## CYRILLE BIJL

weduenaar van Mevrouw

**Marie Céline COLPAERT**

geboren te Everbeek, den 3 Juli 1869 en er overleden  
den 29 Juni 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Deze man was eenvoudig, rechtvaardig en godvreezend; hij sprak van niemand kwaad, werd door God en de menschen bemind en zijn gedachtenis blijft in zegen.

Job. Eecl.

Zoohaast de pijnen des doods hem overvielen zocht hij een schuilplaats in het gebed en hoopte met een mannelijk gemoed dat God voor hem alles in het beste zou gekeerd hebben.

H. Fr. Sales

Zijn roem is deze; het getuigenis van zijn geweten dat hij in deze wereld in de eenvoudigheid des harten en de oprechtheid Gods en niet in menselijke wijsheid maar in Gods genade verkeerd heeft.

2 Cor.

Geliefde kinderen en kleinkind, bemint elkander en troost u. Onze scheiding is maar van korten tijd. Beminde broeders en zuster, weest mij indachtig in uw gebeden, zoo zien wij weldra elkander weer in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Drukkerij Depessemier Everbeek.

De familiën BIJL, COLPAERT en  
VANDECATSEYE,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun vader, schoonvader, grootvader, oom, groot-oom en bloedverwant

CYRILLE BIJL