

Moogt gij heden uw woonplaats vinden in de Vrede,
en uw verblijf in het heilig Sion, door Christus,
onze Heer ! Rit.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Julienne BIJL

echtgenote van Mijnheer
Polycarpus MATTHIJS,

geboren te Zarlardinghe op 30 juli 1906 en overleden
te Everbeek Ste Maria op 8 februari 1963,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Het kruis heeft diep zijn stempel geslagen in
het leven van de duurzame overledene.

Lang had de ziekte haar krachten ondermijnd.
Zij hield zich echter sterk voor haar man en kin-
deren. Het plotse overlijden van haar geliefde Va-
der maakte diepe indruk en verergerde de kwaal.

Alles werd beproefd, maar menselijke hulp en
wetenschap bleken machteloos. Toen nam Julienne
haar toevlucht tot de lijdende Christus en bad en
leed in stilte jaren lang en lange jaren.

Zoals iedere goede huismoeder was zij bekom-
merd om het welzijn van man en kinderen : meer
bekommerd nog dan anderen omdat ze zich-zelf
zwak voelde. Voor hen offerde zij haar dagelijks
lijden op in vereniging met het lijden van onze
Heer Jezus Christus. En, op de voetstappen van de
Heer, die ons door Zijn lijden verlost, ging zij de
weg van de kristelijke volmaaktheid op.

Eens zal het kruis verschijnen op «onze» levens-
weg. Welke ook onze vroegere zwakheid moge ge-
weest zijn, vragen we nu reeds de genade om ook
aan onze dagelijkse last en lijden hun waardevolle
betekenis en liefdekracht te kunnen geven. Dit is,
ook voor ons, de enige weg om eens voor eeuwig
deel te hebben aan de overgrote heerlijkheid van
onze Goddelijke Verlosser !

Teergeliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank U voor uw zorgen en warme genegen-
heid ! Ik sterf, maar mijn liefde voor U sterft niet !
Mijn grote wens is dat uw diepe genegenheid voor
Vader en voor malkander altijd moge groeien ! De
goede God zegene en beware U allen !

Dierbare broeders, zusters en naastbestaanden,
vaart wel ! Weest mij en mijn geliefden in uw ge-
beden indachtig !

Moge, in dit Conciliejaar - jaar van liefdevol
streven naar kristelijke éénheid - het blijde vooruit-
zicht van het eeuwig samenzijn bij de Heer ons
troosten !

Heer, schenk haar de eeuwige Rust !

En dat het eeuwig Licht haar verschijne !



De Families BIJL,

MATTHIJS,

MINCKE,

VAN DEN HAUTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek