



*Wij willen je rust geven,
al is vol droefheid ons hart.
Je zien lijden en niet kunnen helpen,
was onze grootste smart.*

Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Lucien BYL

echtgenoot van mevrouw
Jacqueline Chevalier

Geboren te Nederboelare op 31 oktober 1934
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 10 mei 2004, gesterkt
door het sacrament van de ziekenzalving.

De families BYL - VAN DEN DRIESSCHE en
CHEVALIER - DE COCK
danken u voor uw blijken van deelneming
en medeleven.

Lieve man, lieve pa,

Wij waren zo gelukkig met elkaar, met ons gezin.
Wij vroegen niet veel van het leven en hielpen
elkaar daar waar nodig.

Je was graag eens onder het volk.

En toen... was er je ziekte.

Optimistisch tot het laatste, hoopte je op een
betere dag maar die kwam niet. Telkens weer
moest je een stukje afgeven en het deed pijn u
te zien lijden, voor u en voor ons.

God, geef hem de eeuwige rust!

Lieve opa,

Je hebt voor ons gezorgd, niets was je teveel
Onze hartjes heb je gestolen, je zal er altijd blijven
wonen. Wij vinden u de tofste opa en zullen u
heel erg missen.

Tot ziens, in de hemel!

Arne, Aaron, Maarten

*De namis wordt opgedragen op
vrijdag 25 juni 2004 om 18.30 uur
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.*



Sjinn