

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontbonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijneheer

Pierre Louis Bijl

weduwnaar van Mevrouw

Victorine Van Lierde

geboren te Everbeek den 10 December 1850
en er overleden den 23 Januari 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God en week af van het kwaad. Hij handelde in vrede en gerechtigheid. Hij werd door God en de menschen bemind zijn aandenken is in zegen. Job. I. 1 Mal 2 6. Eccl. 16 1.

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in een gelukkigen ouderdom; hij was gekomen tot zeer hooge jaren tot de volheid zijner dagen. Schepper 25 8

De dood heeft hem van de volle zee in de have binnengeleid, vrij voortaan van de ellenden van een sterfelijk leven en van een lichaam tot lijden veroordeeld.

H. Ephrem.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, beminde broeders zusters en bloedverwanten, ik sterf: mijn ballingschap is ten einde. Vergeet mij totz nooit, bidt voor mij en dat uw harten altijd inniglijk vereenigd blijven. H. Tazod.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 q.

Druk, Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën BIJL. VAN LIERDE
en VANDECATSEYE