

Dank om wat je was, we vergeten je niet.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Robert BIJL

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Simone MATTHYS

Krijgsgevangene van de oorlog 1940-1945

geboren te Geraardsbergen
op 29 augustus 1911 en aldaar overleden
in de H. Hartkliniek op 17 april 1987,
gezalfd door het Sakrament der zieken.

Wij betreuren het verlies van een minzaam mens, steeds bezorgd om het welzijn van zijn omgeving.

Dit heengaan zullen wij met alle kracht die in ons is trachten te verwerken.

Zijn beeld zal evenwel onuitwisbaar in onze geest aanwezig blijven.

De Families :

BIJL, MATTHYS,
CAMBIER, DE RUYVER,

danken U voor uw blijken van medevoelen in het pijnlijk verlies dat hen komt te treffen.

Drukk. L. Dyon, Geraardsbergen.