

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van
de Heer

ROBERT BIJL

echtgenoot van Mevrouw
Justine BRAET,

geboren te Everbeek op 28 augustus 1921 en er schielijk overleden op 30 september 1979.

Velen denken dat dit leven alles geeft, maar iedereen moet eenmaal vaststellen dat alles zo vlug is voorbijgegaan.

Daarom bidt de Kerk voor haar overledenen : « Heer onze God, wij kennen U als een God van belofte en trouw, als iemand die voltooit wat Hij begonnen is. Daarom bidden wij : Heer, laat deze overleden, over de dood heen, thuis komen bij U. Schenk hem genade en de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan uw kinderen hebt toegezegd ».

Mijn kinderen en kleinkinderen, gelijk Gods Voorzienigheid het schikt nemen wij het aan. Ik dank U voor dat beetje genegenheid en ik durf U nog te vragen mij indachtig te zijn in uw gebeden, zo blijven wij over

het graf heen steeds met elkander verbonden. Ook gij allen, mijn familieleden en vrienden die mij dienstwillig zijt geweest, schenkt mij nog een gebed en uw herinnering.

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

De families Bijl, Braet, Mincke,
danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. Raf Vandergeynst Everbeek